



LEZEN

Lezen in alle lessen? Ook bij wiskunde en bij biologie? Jazeker, op het Aletta lezen we iedere dag!

LEESBELEID

Op het dr. Aletta Jacobs College hebben we veel aandacht voor het lezen van verhalen en boeken. Nu horen en lezen we vaak dat 'de jeugd' niet houdt van lezen, dat het lezen van boeken niet *cool* is en dat er steeds minder wordt gelezen. Docenten merken echter dat er door een grote groep leerlingen wél wordt gelezen, maar dat zij kritisch zijn en alleen enthousiast lezen als ze een goed, spannend en interessant boek hebben gevonden.

Daarnaast hebben leerlingen het vaak ontzettend druk en daarom is het belangrijk dat er tijd wordt gemaakt om te kunnen lezen. Voor het Aletta een reden om een leesbeleid in te voeren waarbij er tijd wordt gemaakt om een goed boek te vinden en dat boek uiteraard te lezen.



LEZEN IN ALLE LESSEN

Het leesbeleid werkt als volgt: iedere week is er dagelijks een vast uur op het lesrooster waarin er 20 tot 30 minuten aaneengesloten gelezen wordt. Dat uur wisselt na een week: in week 1 wordt er in het 1^e lesuur gelezen, in week 2 in het 2^e lesuur en zo gaat dat door tot en met het 6^e lesuur. Daarna gaat het lezen weer naar het 1^e uur. Tijdens het lezen is het vaak doodstil in de klassen en op de gangen!

Iedereen op het Aletta heeft iedere dag een boek bij zich. De keuze van het boek is vrij, als het maar een Nederlands-talig boek is. Het zoeken van een goed en interessant boek is niet moeilijk: er is op de eerste verdieping van de school een locatie van de Openbare Bibliotheek Hoogezand en via school krijg je een bibliotheekabonnement. Er kan dus heel gemakkelijk geleend of gereserveerd worden, de bibliotheek is immers heel dichtbij.



WAAROM ZOU JE LEZEN?

Dat is een heel goede vraag. Er is veel onderzoek naar de positieve effecten van lezen en het blijkt dat je van lezen een slimmer mens wordt! Ten eerste leer je nieuwe personages kennen en leer je om je te verplaatsten in andere mensen, waardoor je begrip kunt hebben voor soms heel vreemde beslissingen of gedachten. Ten tweede leer je over de wereld, soms over die van nu, soms over die van vroeger. Soms lees je over een andere 'werkelijkheid', een fantasiewereld. Soms zullen verhalen herkenbaar zijn, maar ze kunnen ook nieuw, vreemd en schokkend zijn. Ten derde leer je door het lezen van verhalen en boeken veel nieuwe woorden en uitdrukkingen. Je leert de betekenissen en je weet in welke situaties ze te gebruiken zijn. Lezen is dus een sleutel naar kennis.

En tot slot, misschien wel de belangrijkste reden om te lezen: een mooi boek kan jou, z'n lezer meeslepen, weg van hier, naar een andere wereld die ontstaat in jouw hoofd; die wereld is helemaal alleen van jou!